

## Plakat om två ekumeniska böndagar år 2008

De flesta människor har erfarenhet av bön. Religion finns i alla kulturer och bönen är religionens viktigaste uttryck. Den kristna bönen berör människans hela personlighet – allt från känslor och själens djupa skikt till ord och förstånd.

Aposteln Paulus skriver i sitt brev till thessalonikerna: *Be ständigt (1.Thess. 5:17)*. Detta råd är temat för årets bönevecka för kristen enhet. Böneveckan firas nu för hundrade gången i olika kristna församlingar överallt i hela världen. Den första böndagen inleder också ekumeniska böneveckan 18.1.

Bön innebär en relation till och dialog med Gud. Till bön förknippas ödmjukhet, ånger och tacksamhet. I kyrkornas tradition är bön också stillhet och meditation tillsammans med övningar och koncentrationsmetoder. Bön leder till gemenskap med andra som ber och med dem som är föremål för vår förbön. Bön är också gemenskap med hela världen som är skapad av Gud. Vårt land och vår värld behöver de kristnas gemensamma bön och förbön för alla som är i behov av hjälp och stöd.

Hela mänskligheten är föremål för vår förbön. Kyrkor och församlingar bör framhålla människovärdet, tolerans och jämlikhet både i den egna verksamheten och i samhället. Tolerans är inte endast en förutsättning för samhällsfred, utan en grund för gemenskap mellan människor och hela det mänskliga livets rikedom.

Den andra böndagen infaller under ekumeniska ansvarsveckan på FN-dagen 24.10. Ansvarsveckans tvååriga tema är *Människohandel – nutidens slaveri*. Människohandel förekommer också i vårt eget land, i form av prostitution, exploatering av arbetskraft och annat slags utnyttjande. Vårt land är både ett transitland och mål för människohandeln. Också finländare använder sig av människohandelns produkter och tjänster. Kyrkornas roll är att vara med och sprida information om olika former av människohandel, så att vi kan ingripa som medmänniskor och medborgare. Vi bör växa till sådan medvetenhet att det blir moraliskt omöjligt i vårt land att dra nytta av och köpa tjänster möjliggjorda genom människohandel.

Bön öppnar för gemenskap med hela mänskligheten. En klar kristen identitet hjälper oss att möta människor med en annan tro. En egen andlig övertygelse leder till respekt för en annan traditions tro och bön. Att respektera människor av annan tro innebär inte att förringa egna värderingar, utan ger möjlighet att berikas av varandras andliga skatter. Det utmanar oss också att stärkas i den egna övertygelsen. Att vara förtrogen med sin egen tro och tradition minskar rädslan för andra religioner. Invandrare för med sig nya andliga gåvor till Finland – den kristna traditionens stora brokighet och andra världsreligioners närvaro. De har också rätt att lära känna och värdesätta den finländska andligheten. En sund identitet är porten till ett ömsesidigt möte.

Helsingfors den 9 december 2007  
Republikens president

  
Tarja Halonen