

Jesus är svaret

Kvinnan sade: "Jag vet att Messias kommer" (alltså den Smorde) "och när han kommer skall han låta oss veta allt." Jesus sade till henne: "Det är jag, den som talar till dig." I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sade till folket där: "Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?" De gick ut ur staden för att söka upp honom.

Här berättar Jesus sanningen om sig själv för en samarisk kvinna. Inte ens lärjungarna har ännu fått veta det lika klart. Men till en kvinna berättar han det, en obetydlig kvinna som dessutom är samarier, en folkgrupp som judarna föraktade. Det ömsesidiga hatet sträckte sig flera århundraden tillbaka i historien, till den tid när nordriket, Israel, förstördes och när folket återvände från den påtvingade flykten.

Kvinnan var också föraktad av sina egna för sitt sätt att leva. Hon hade haft fem män och den hon nu levde med var hon inte gift med. För henne avslöjar Jesus sanningen om sig själv, vem han är. Vad händer då? Jo, kvinnan glömde sin förödmjukelse och skyndade till staden för att bjuda människor till Jesus.

Texten talar till oss om den fullständiga acceptans och kärlek som Gud visar oss genom Jesus Kristus. Den lyfter fram att Herren inte godkänner synden men älskar en helt vanlig syndare som denna kvinna. Och så visar texten vad denna kärlek kan åstadkomma i oss. Den föder glädje över att få inbjuda andra till Jesus. För han är svaret. Han är lösningen på våra problem, genom sitt eget exempel. Han är Guds enfödde Son som försonade världens synder på Golgata kors, uppstod och steg upp till himlen. Efter honom fick vi den heliga Anden som berättar för oss att Jesus är svaret. Vilket problem vi än må ha, svaret finns hos Jesus.

Under Ekumeniska ansvarsveckan lyfter vi fram den ojämlikhet som kvinnor och flickor möter i vår värld, ibland dolt och ibland öppet. Som kristna måste vi stå upp emot detta, både humant och andligt. Vi har fått den heliga Anden. Vi kan gå i till vår Fader för att be för de för de kvinnor som utsätts för orättvisor.

När nu Jesus godkänner den samariska kvinnan och upprättar henne genom att tala om för henne vem han är, lyfter han då inte också upp kvinnan som jämlik med mannen för att leva och verka tillsammans? Jesus ger människovärde till de som blivit nedvärderade. Ska inte vi göra det också?

Bön

Gud, Fader, Son och helig Ande, vi ber att vi ska fyllas av din kärlek till brädden, så att vi kan älska vår nästa som oss själva. Fader, vi ber att vi med Jesus som exempel ska få mod att stå upp mot förtryck och marginalisering. Fader, se till dem som lider. Idag ber vi speciellt för kvinnor och barn. Herre förbarma dig över dem. Vi ber också för dem som förtrycker och utnyttjar kvinnor och flickor. Låt dem komma till insikt om följderna av sina handlingar. Stoppa dem. Förbarma dig över dem. Vi ber för oss själva. Visa oss var och hur vi genom din kärlek kan stå emot ojämlikhet och förtryck. Förbarma dig över oss. Låt din frid bli vår frid, din kärlek bli vår kärlek, ditt mod bli vårt mod. Amen.

Text: Soile Salorinne, Pastor i Metodistkyrkan i Finland
Oversättning: Jan Edström